

Zondag 18 sept. 2016 – 25^e zondag door het jaar C

Am.8,4-7

Ps.113(112),1-2,5-6,7-8

1Tim.2,1-8

Lc.16,1-13

Suggesties voorbede

Voor de kerk van God op aarde:

dat ze zoals de profeet Amos blijft oproepen tot eenheid en oprechtheid, en dat ze naar het evangelie een beroep blijft doen op ons rentmeesterschap: dat wij waar we wonen, leven en werken getuigen van het Rijk Gods van vrede en gerechtigheid.

Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de politiek:

dat ze te allen tijde waken over de waardigheid van mensen en over de noden van de kwetsbaren, dat ze hun ambt als een dienst aan de vrede van mensen en volkeren mogen beleven.

Voor de volkeren der aarde:

dat haat niet met meer haat bestreden wordt, geweld niet met nieuw geweld, maar dat allen – waar ter wereld ook - zich blijven inzetten voor vrede en verzoening.

Voor allen die oorlog voeren om macht en belangen, om geld, om natuurlijke bronnen:

dat ze tot inkeer komen en wegen vinden die tot vrede leiden, en dat religie nooit misbruikt wordt voor eigen gewin.

Voor onszelf, in dit Jaar van de Barmhartigheid:

dat we naar het voorbeeld van de rentmeester in het evangelie vindingrijk en vasthoudend zijn om steeds van Gods goedheid en geduld te getuigen en ons zo in te zetten om vrede te brengen waar we kunnen.

Voor de vluchtelingen die een beroep op ons doen: dat we de deur van ons hart niet gesloten houden.

Voor allen die leven in angst:

dat het waarachtig getuigenis van christenen hen sterkt en bemoedigt en dat ze de vrede van God ondanks alles mogen bewaren in hun hart.

Voor de slachtoffers van oorlog, terreur en aanslagen: dat God hun leven voltooit in zijn eeuwige vrede.

U, God, tilt de machtelozen uit het stof, zoals de psalm het zingt, en U wilt dat alle mensen gered worden: breng ons tot de kennis van de volle waarheid en laat ons leven van uw liefde en barmhartigheid en van uw vrede getuigen. Geef ons daartoe wat we nodig hebben. Door Christus onze Heer.

Zondag 25 sept. 2016 – 26^e zondag door het jaar C

Am.6,1a.4-7

Ps.146(145)7,8-9ab,9cd-10

1Tim.6,11-16

Lc.16,19-31

Suggesties voorbede

Voor paus Franciscus en alle herders van de kerk van God op aarde: dat zij zoals de profeet Amos blijven oproepen het niet te zoeken in voldaanheid en zelfgenoegzaamheid, maar ons uitdagen ons het lot en het leed van medemens aan te trekken, en waar we kunnen te ijveren voor gerechtigheid en vrede.

Voor de leiders van de volkeren:

dat ze door Gods Geest geïnspireerd worden om - naar het woord van Paulus – zo te streven naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid, dat de volkeren in vrede kunnen leven.

Voor ons en alle christenen waar ook ter wereld:

dat door hun inzet solidariteit en gerechtigheid groeit tussen arm en rijk, jong en oud, oost en west, noord en zuid, tussen mensen van alle culturen en religies.

Voor hen die enkel oog hebben voor eigen belang, in het bijzonder voor hen die naar geweld en wapens grijpen om zichzelf: dat ze tot inkeer komen en de kloof tussen God en medemens overbruggen zolang het nog kan.

Voor onszelf, in dit Jaar van de Barmhartigheid:

dat we bruggen van barmhartigheid weten te slaan naar allen die zich afgeschreven en gebroken voelen, naar hen die in nood zijn, dat we hen in Gods Naam nabij zijn en dat ze onze steun en toewijding mogen ervaren, dat wij voor hen *Gods gelaat van barmhartigheid* zijn.

Voor de vluchtelingen: dat wij niet weggijken, maar in hen mogelijk Lazarus herkennen die voor onze deur ligt.

Voor allen die zich onveilig voelen of bedreigd:

dat oprechte christenen zegenend aanwezig mogen zijn in hun leven en dat hun onrust gestild wordt door de vrede van God die alles te boven gaat.

Voor onze bisschop, mgr. Frans Wiertz,

op deze 23^e verjaardag van zijn bisschopswijding: dat hij ons bisdom tot zegen mag zijn dat zijn oproep tot vrede en verzoening door ons gehoord en beantwoord mag worden.

Voor de slachtoffers van oorlog, terreur en aanslagen: dat God hun leven kroont in zijn eeuwige vrede.

Heer, geef ons allereest een hart voor *mensen in miserie*, want dat is ware barmhartigheid. Leid ons zo op de weg van uw vrede. Door Christus onze Heer.